





*Als de draad wordt doorgesneden,  
voel je pas de diepte van verbonden zijn.  
Als de draad wordt doorgesneden,  
voel je pas de pijn van gewond en alleen te zijn.*

Onwaarschijnlijk, onwettelijk en oneerlijk...  
Onze lieve, hartelijke en betrokken Sjoerd is er niet meer.  
Met verslagenheid geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man,  
onze vader, schoonvader en opa

## Sjoerd Sliggers

\* Haarlem, 10 september 1950

† Delfgauw, 23 januari 2024

Corrie  
Laura en Gaby  
Billie, Abel  
Rutger

Sjoerd verblijft tot de dag van de uitvaart in het uitvaartcentrum van De Laatste Eer,  
Juniusstraat 4 te Delft, alwaar geen bezoek.

Wij staan stil bij zijn leven in de aula van crematorium Iepenhof, Hoflaan 18  
te Delft op woensdag 31 januari om 12.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid tot  
samenzijn in de ontvangkamer.

*Wij vinden het fijn als u een mooie herinnering aan Sjoerd met ons deelt op  
[www.de-laatste-eer.nl/condoleren](http://www.de-laatste-eer.nl/condoleren)*

Correspondentieadres:  
Wethouder Sonneveldhof 19  
2645 BP Delfgauw